



Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar



Descargar



Leer En Linea

[Click here](#) if your download doesn't start automatically

Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar

Olof Lagercrantz

Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar

Olof Lagercrantz

Olof Lagercrantz är en av 1900-talets främsta svenska publicister. Under sin tid som chefredaktör på Dagens Nyheter gjorde han tidningen till den centrala debattarena den aldrig varit, varken förr eller senare. Än idag väcker Olof Lagercrantz starka känslor - han är älskad och hatad, hyllad och omstridd, som få. I Vårt sekel är reserverat åt lögnen tillgängliggörs för första gången ett urval artiklar som spänner över hela Olof Lagercrantz publicistiskt aktiva liv, från trettiotal till nittiotal. Dessutom offentliggörs här en rad dagboksanteckningar. Boken kan läsas som en mäktig krönika över 1900-talets politiska och litterära historia, men också som ett slags utvecklingsroman. Här kan man följa hur Olof Lagercrantz ställer sig till tidens dominerande frågor och hur han hela tiden förändras. Redan från början finns den stilistiska skärpan, den litterära blicken och modet att hävda en egen åsikt. På sextioalet bryter nya radikalare perspektiv fram och under åttiotalet blir han än mer kritisk till det borgerliga samhälle och den västerländska civilisation i vars finrum han fötts. Den medkänsla och intellektuella öppenhet som Olof Lagercrantz stod för är i dagens offentliga samtal näst intill utplånad. Vårt sekel är reserverat åt lögnen är en välbehövlig inspirationskälla för svensk kulturdebatt. FRÅN MOTTAGANDET "Det är ingen tvekan om att en av Sveriges mest briljanta tidningsmän spelar ut hela sitt stilistiska register. Ett måste i Lagercrantzhyllan." Åsa Beckman i DN "Ett mäktigt publicistiskt dokument." Mikael van Reis i GP "Olof Lagercrantz är en ständig källa till inspiration och förtjänar att upptäckas av dagens unga. Karnevals artikelsamling är utmärkt som både introduktion och fördjupning. En bok man ofta kommer att återkomma till." Kristian Borg i Stockholms fria "Solen skiner över sidorna ... den bestående känslan är ... lätthet. Enkelhet, klarhet." Anna Hallberg i DN "Att läsa Olof Lagercrantz skänker tröst i mörka tider." Åsa Linderborg i Aftonbladet "Det är ett stycke publicistisk historia Niklas Näsander samlat, en språkkonstnårs spegel av sin samtid. Med obruten glädje, stor njutning läser jag." Curt Bladh i Sundsvalls Tidning "Jag saknar den kärlek till litteratur som lyser så starkt i många texter. Liksom febrig av lycka håller han fram verk av Lidman, eller Ferlin eller Ahlin eller Joyce, ivrig att visa läsaren hur alldeles underbara och viktiga de är. Det är storslaget och vackert." Jenny Tunedal i Aftonbladet "Olof Lagercrantz språkkonst är närvarande i dessa 600 sidor. Det är en njutning att läsa dem." Hans Holmberg i Kristianstadsbladet "... en intensitet som än idag känns otrolig. Jag kommer aldrig att sluta läsa honom." Jesper Högström i Expressen UR BOKEN "Jag ser mitt liv som ett långsamt uppvaknande till verklighet. Vid sjuttiofem börjar jag känna mig klarvaken, men då är jag redan på väg ut ur samhället. Min bildningsväg har gått genom studiet av diktare, vilka är samhällets egentliga fäder och mödrar. Agnes von Krusenstjerna gav mig ett perspektiv på min egen krets. Dagerman hjälpte mig förstå förtryckets mekanismer. Dante och Nelly Sachs lärde mig om lidandets omfattning. Joyce gav vardagen ett djupt - historiskt perspektiv. Strindberg visade på den samhälleliga lögnen, som regerar i alla skikt. Han, den sunde, blev också förklarad galen. Samhällets sätt att skydda och dölja sin egen galenskap!" Olof Lagercrantz 1986 OM FÖRFATTAREN "Noam Chomsky har någonstans sagt att vill man söka godheten får man gå till barn och enkla människor utan egentlig lärdom. Ju högre bildning och ju högre upp i samhällshierarkierna en människa befinner sig, desto djupare fördärvad är hon av samhällets gemensamma 'förnuft'. Detta 'förnuft' är inte tidlöst, utan en form av ideologi, vars yttersta syfte är att ge makten legitimitet. Det är därför så få av dem som i sin ungdom varit radikala orkar gå obrutna genom livet. Än färre är de som när de blivit gamla bryter sig loss och talar öppet om råheten och förljugenheten i den egna kulturen. Men exemplen finns: Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre för att nu nämna ett par. Till dem hör också Olof Lagercrantz." Niklas Näsander OM REDAKTÖREN Niklas Näsander, som står för artikelurval och den avslutande betraktelsen i

Vårt sekel är reserverat åt lögnen, har tidigare skrivit uppmärksammade artiklar om Olof Lagercrantz i bland annat Aftonbladet, Ordfront magasin, Vårt behov av Olof (W&W 2001) och Röster om Olof Lagercrantz (ABF 2005).

 [Descargar Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar ...pdf](#)

 [Leer en línea Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artikla ...pdf](#)

Descargar y leer en línea Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar Olof Lagercrantz

608 pages

Download and Read Online Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar Olof Lagercrantz #9W4JFYOGVB7

Leer Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar by Olof Lagercrantz para ebook en líneaVårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar by Olof Lagercrantz Descarga gratuita de PDF, libros de audio, libros para leer, buenos libros para leer, libros baratos, libros buenos, libros en línea, libros en línea, reseñas de libros epub, leer libros en línea, libros para leer en línea, biblioteca en línea, greatbooks para leer, PDF Mejores libros para leer, libros superiores para leer libros Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar by Olof Lagercrantz para leer en línea. Online Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar by Olof Lagercrantz ebook PDF descargarVårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar by Olof Lagercrantz DocVårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar by Olof Lagercrantz MobipocketVårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar by Olof Lagercrantz EPub

9W4JFYOGVB79W4JFYOGVB79W4JFYOGVB7